

Vi är Arbetarbildning!

Vi är en marxistisk studieförening. Vi vill verka för ett klasslöst samhälle. Vi menar att vägen till det klasslösa samhället går via en revolutionär omgestaltning av samhället och proletariats övertagande av produktionen.

Det finns många vänstergrupper av alla det slag som fokuserar på att på olika sätt förändra distributionen och konsumtionen under den nuvarande samhällsordningen. Vi menar dock att egendomsfrågan - frågan om vem som kontrollerar produktionen är den verkliga huvudfrågan.

Arbetarklassen utsugs dagligen. Detta föder ett enormt missnöje, men ofta riktas missnöjet åt fel håll. Genom bildning och kamp vill vi vända missnöjet till revolutionär optimism och verka för att rikta ilskan dit den bör riktas, mot det kapitalistiska systemet och dess institutioner. Den revolution vi talar om, genomförs inte av några allehanda världsförbättrare, utan av arbetarklassen själv. Vi vill bygga lokalt från grunden och verkar därför i förorten där arbetarklassen bor.

För att genomföra en lyckad revolution behövs en bildad, disciplinerad och medveten grundstomme av arbetare som kan rikta sina handlingar gemensamt och i rätt riktning. Denna medvetenhet börjar vid att studera marxistiska originalverk. Arbetarklassen har kämpat medvetet i mer än ett och halvt sekel, Därför studerar vi även klasskampens historia som självklart har resulterat i många viktiga lärdomar.

Utan revolutionär teori - ingen revolutionär praktik!

Intresserad? Kontakta oss!
kontakt@arbetarbildning.se
arbetarbildning.se



Vi är Arbetarbildning!

Vi är en marxistisk studieförening. Vi vill verka för ett klasslöst samhälle. Vi menar att vägen till det klasslösa samhället går via en revolutionär omgestaltning av samhället och proletariats övertagande av produktionen.

Det finns många vänstergrupper av alla det slag som fokuserar på att på olika sätt förändra distributionen och konsumtionen under den nuvarande samhällsordningen. Vi menar dock att egendomsfrågan - frågan om vem som kontrollerar produktionen är den verkliga huvudfrågan.

Arbetarklassen utsugs dagligen. Detta föder ett enormt missnöje, men ofta riktas missnöjet åt fel håll. Genom bildning och kamp vill vi vända missnöjet till revolutionär optimism och verka för att rikta ilskan dit den bör riktas, mot det kapitalistiska systemet och dess institutioner. Den revolution vi talar om, genomförs inte av några allehanda världsförbättrare, utan av arbetarklassen själv. Vi vill bygga lokalt från grunden och verkar därför i förorten där arbetarklassen bor.

För att genomföra en lyckad revolution behövs en bildad, disciplinerad och medveten grundstomme av arbetare som kan rikta sina handlingar gemensamt och i rätt riktning. Denna medvetenhet börjar vid att studera marxistiska originalverk. Arbetarklassen har kämpat medvetet i mer än ett och halvt sekel, Därför studerar vi även klasskampens historia som självklart har resulterat i många viktiga lärdomar.

Utan revolutionär teori - ingen revolutionär praktik!

Intresserad? Kontakta oss!
kontakt@arbetarbildning.se
arbetarbildning.se



Gör upp med reformismen!

Vi reser ovanstående paroll, inte för att verka häftiga eller vara radikala i ord, utan för att vi är övertygade om att en uppgörelse med reformismens idéer och praktik är en absolut grundförutsättning för att kunna lyckas med att skapa ett annat samhälle.

Reformismen tar sig i dag olika uttryck. I vissa fall handlar det om att man på olika sätt uttalat strävar efter att bli "riktiga socialdemokrater" eller "som socialdemokraterna var förr" etc. Detta kan ses som ett svar på det socialdemokratiska partiets övergång till en rent socialliberal politik. För andra handlar det om att förneka skillnaderna mellan revolutionär och reformistisk politik, man upprepar ständigt mantrat "det finns ingen motsättning mellan kamp för reformer och kamp för revolutionen", saken är dock den att man oftast kämpar för just blott reformer, uppenbarligen i förhoppningen att ett visst antal reformer automatiskt innebär socialism. Detta är dock inte fallet, även den mest "framgångsrika" reformismen har visat sig oförmögen att skapa ett klasslöst samhälle eller ens bestående förbättringar för arbetarklassen.

Det grundläggande problemet med reformismen är en felaktig förståelse för hur kapitalismen och den borgerliga staten fungerar. Staten i ett kapitalistiskt samhälle är alltid kapitalets stat, oavsett hur utbyggd den sociala välfärden är eller vad staten kallar sig. Kapitalistklassen äger den avgörande makten över samhället och staten och kommer aldrig frivilligt släppa ifrån sig den. Makten över samhället kommer inte *fås* - den måste *tas*!

Bygg den revolutionära dubbelmakten!

Istället för att kämpa för att borgarstaten ska genomföra vissa reformer (vilket de bara kommer att göra i fall borgarklassen anser att det för tillfället gynnar dem), måste vi revolutionärer sträva efter att bygga upp vår revolutionära dubbelmakt. Dubbelmakten är en parallell och helt fristående struktur som täcker in alla de fält där den borgerliga staten verkar. Om reformer som efter kamp givits av den borgerliga staten i många fall verkar passiviserande och avradikalisering, är dubbelmakten en kraft som genom de små segrarna ständigt stärker och utvecklar arbetarklassen maktposition och dess revolutionära medvetande.

I dagens situation är den revolutionära rörelsen såpass svag att det första som måste göras är att plantera ett frö till en konkret motmakt. Detta kan göras på flera sätt. **Vänd på bladet för att läsa om hur vi i Arbetarbildning jobbar!**

Arbetarbildning 

Gör upp med reformismen!

Vi reser ovanstående paroll, inte för att verka häftiga eller vara radikala i ord, utan för att vi är övertygade om att en uppgörelse med reformismens idéer och praktik är en absolut grundförutsättning för att kunna lyckas med att skapa ett annat samhälle.

Reformismen tar sig i dag olika uttryck. I vissa fall handlar det om att man på olika sätt uttalat strävar efter att bli "riktiga socialdemokrater" eller "som socialdemokraterna var förr" etc. Detta kan ses som ett svar på det socialdemokratiska partiets övergång till en rent socialliberal politik. För andra handlar det om att förneka skillnaderna mellan revolutionär och reformistisk politik, man upprepar ständigt mantrat "det finns ingen motsättning mellan kamp för reformer och kamp för revolutionen", saken är dock den att man oftast kämpar för just blott reformer, uppenbarligen i förhoppningen att ett visst antal reformer automatiskt innebär socialism. Detta är dock inte fallet, även den mest "framgångsrika" reformismen har visat sig oförmögen att skapa ett klasslöst samhälle eller ens bestående förbättringar för arbetarklassen.

Det grundläggande problemet med reformismen är en felaktig förståelse för hur kapitalismen och den borgerliga staten fungerar. Staten i ett kapitalistiskt samhälle är alltid kapitalets stat, oavsett hur utbyggd den sociala välfärden är eller vad staten kallar sig. Kapitalistklassen äger den avgörande makten över samhället och staten och kommer aldrig frivilligt släppa ifrån sig den. Makten över samhället kommer inte *fås* - den måste *tas*!

Bygg den revolutionära dubbelmakten!

Istället för att kämpa för att borgarstaten ska genomföra vissa reformer (vilket de bara kommer att göra i fall borgarklassen anser att det för tillfället gynnar dem), måste vi revolutionärer sträva efter att bygga upp vår revolutionära dubbelmakt. Dubbelmakten är en parallell och helt fristående struktur som täcker in alla de fält där den borgerliga staten verkar. Om reformer som efter kamp givits av den borgerliga staten i många fall verkar passiviserande och avradikalisering, är dubbelmakten en kraft som genom de små segrarna ständigt stärker och utvecklar arbetarklassen maktposition och dess revolutionära medvetande.

I dagens situation är den revolutionära rörelsen såpass svag att det första som måste göras är att plantera ett frö till en konkret motmakt. Detta kan göras på flera sätt. **Vänd på bladet för att läsa om hur vi i Arbetarbildning jobbar!**

Arbetarbildning 